

ZANGEN ZIJN LIEDEREN

DIE MET JE MEEGAAN

(in taal van zoeken en zien)

**Zangen
van
zoeken
en
zien**

Oecumenische liedbundel

Nieuwe
liedbundel
met liturgische
liederen

oecumenische liedbundel

open, verbindend en vernieuwend

voor (oecumenische) basisgroepen, ecclesia's, parochies, kloosters
en gemeenten die zich daarmee verwant voelen

voor samenzang, cantor, zanggroep of koor

€ 25,00

verschijnt 1 oktober

DRIE VOORBEEDLIEDEREN...

Dat woord

1. Dat woord is niet in steen ge - schre - ven
niet hard in wet - ten neer - ge - legd
maar er - gens in een men - sen - le - ven
uit lief - de en om niet ge - ge - ven
en uit - ge - zegd.

2. Dat woord wil mensen niet bedwingen,
maar lucht en adem, eten zijn
en leven, liefde doen ontspringen,
in fluisteringen en in zingen
geweten zijn.

3. Dat woord geeft niet de wind van voren,
veroordeelt niet en wil geen wraak,
is dagelijks opnieuw geboren
en in een mensenhart te horen,
tot licht gemaakt.

4. Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn,
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezwaken,
zo mag het zijn.

tekst: Michaël Steehouder muziek: Chris van Bruggen

Er is geen hemel

1. Koor; 2. Allen:
Er is geen he - mel voor wie aar - de om - brengt
er is geen le - ven voor wie doodt
er is geen god voor god - de - lo - ze da - den
die niet be - vrijdt wordt niet be - vrijd.
Maar za - lig zij die in ge - weten le - ven
en trouw zijn aan het hoog - ge - bod
zij zul - len land van recht en voor - spoed stich - ten
en nooit sterft hun ge - dach - te - nis.

tekst: Herman Verbeek muziek: Peter Rippen

EN VERDER...

- Zangen over de levensweg
- Zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven
- Zangen van twijfel, vermoeden en geloof
- Zangen over Gods hulp in ons leven
- Zangen over samenleving, omkeer en toekomst
- Zangen over de mens die wij willen worden
- Zangen over Gods woord: horen en gehoor geven
- Zangen aan tafel
- Zangen in het (kerkelijk) jaar

Niet verdeeld maar samen

Niet ver - deeld maar sa - men, niet met
wa - pens maar met woor - den,
niet met haat maar met lief - de.
Niet ver - deeld maar sa - men, niet met
wa - pens maar met woor - den,
niet met haat maar met lief - de.

tekst: Ahmed Aboutaleb muziek: Wick Gispem

ZANGEN VAN ZOEKEN EN ZIEN

liederen die met je meegaan (in taal van zoeken en zien)

Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken **vernieuwing** in taal en in muziek. Op een nieuwe, maatschappelijk betrokken wijze willen ze liturgie **vieren**. Mensen zoeken daarvoor moderne, aansprekende teksten, of maken deze zelf. Zo zijn er de laatste decennia duizenden liederen ontstaan. *Zangen van zoeken en zien* geeft een brede selectie van deze prachtige liederen.

De taal in de bundel is een **eigentijdse** geloofstaal, met **beeldspraak** die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitsluiting of veroordeling, maar **uitnodiging** en **verbinding**. Verrassend en origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen.

Zangen van zoeken en zien kiest voor liturgie, waarin de functie van muziek essentieel is. Samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. **Oude bronnen** ontmoeten **nieuwe klanken**.

Zangen van zoeken en zien heeft een indeling in thema's, die de kleur van de bundel weerspiegelen: uitgaan van **mensen** en hun **emoties** en **ervaringen**.

Zangen van zoeken en zien geeft een rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 liederen van en voor vierende mensen. Een repertoire dat aansluit bij het levens- en geloofsgevoel van nu. Zo is *Zangen van zoeken en zien* een **verrijking** van en een belangrijke aanvulling op bestaande liedbundels.

Voorjaar 2016 verschijnt de
Begeleidingenbundel van *Zangen van
zoeken en zien*

Zangen van zoeken en zien

Oecumenische liedbundel

ISBN 9789043525862

Prijs € 25,00

Verschijnt | oktober 2015

Zangen
van
zoeken
en
zien

10 oktober 2015 15.00 – 17.00 uur

LIEDMIDDAG

Martinikerk Groningen

PRESENTATIE

van de nieuwe oecumenische liedbundel
Zangen van zoeken en zien

met medewerking van 12 koren
organist: Stef Tuinstra
pianist: Peter Rippen

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Huub Oosterhuis

De entree is GRATIS
U bent van harte welkom!

EXTRA INFORMATIE + BESTELLEN

Uitgeverij Kok
Herculesplein 96
3584 AA Utrecht
T 088 – 700 2600
E promotie@kok.nl

Accountmanager
René Slotboom
M 06 – 1553 9719
E rslotboom@vbkmedia.nl



Voor meer info, zie www.projectoecumenischeliedbundel.nl
Bestellen kan via www.kok.nl